



DAG 1 Woensdagmiddag 20 juli verzamelden zich rond 13.00 een aantal muzikale Genisten bij het verenigingsgebouw van tafeltennisvereniging Cevelum om als kwartiermaker alles in gereedheid te brengen voor drie dagen, twee overnachtingen en voor de saamhorigheids-BBQ-avond.

DAG 2 Donderdag 21 juli en vanaf het middaguur vonden de overige muzikale Genisten van het vermaarde VFKG hun weg voor de 23ste keer naar Cuijk en werd het steeds drukker bij TTV Cevelum en werden de gereedstaande veldbedden door de leden geconfisqueerd en opgemaakt met eigen meegebracht beddengoed. Rond 16.00 was iedereen aanwezig en was het tijd voor een blauwe hap wat ook weer prima verzorgd was.

Na de warme maaltijd was het tijd om ons om te kleden en de lessenaars en concertmappen en andere benodigdheden voor het buitenconcert naar het busje van Arie te brengen. De instrumenten met marsboekjes moesten uitgepakt op schoot meegenomen worden in de twee pendelbusjes van het Regiment. Omdat het nog steeds niet droog was moesten we de parka's aan en werden we met de pendelbusjes in twee shifts vanaf 17.15 naar het verzamelpunt aan de Markt in het centrum van Cuijk vervoerd. Rond 17.40 was iedereen op de Markt aanwezig en werd er snel op vier breed opgesteld en macheerden we naar de Waaistraat en de Pontonbrug.

Er had zich al publiek boven op de hoger gelegen maasboulevard en op de Waaistraat verzameld. De 105 compagnie Waterbouw was druk bezig om de pontondelen aan elkaar te koppelen en het sluitstuk in te varen, wat het publiek vanaf de hoger gelegen Maasboulevard en vanaf de waterkant van de Waaistraat mooi gade konden slaan met af en toe uitleg door de speakers van de compagnie-commandant wat er precies aan handelingen plaats vond. Nadat het sluitstuk ingevaren was en de pontonbrug strak verankerd lag en de veiligheidsrailingen opgetrokken waren, konden de burgemeesters van Cuijk en Mook-Middelaar elkaar halverwege ontmoeten en een touw doorslaan, waarmee de brug vrijgeven werd en wij de brug op konden marcheren met de Regimentsmars.



publiek steeds goed mee.

De parka's konden uitgetrokken worden, om in zomertenuue het concert te gaan geven. De stoelen werden snel naar buiten gezet en de spullen uit het busje van Arie gehaald en de orkestopstelling ingenomen. Rond 19.20 konden we aanvangen met het concert, waarbij Jos meermaals het publiek opzweepte en aanspoorde mee te klappen. Na een korte pauze van ongeveer een kwartier begonnen we aan het tweede deel en kregen we het



Rond 21.15 stonden de Pontonniers aangetreden en konden we onze Regimentsmars inzetten. De Marketentsters deelden blaadjes uit met de tekst van het Mineurslied, zodat het aanwezige publiek kon meezingen. Na de Regimentsmars was het Pontonnierslied aan de beurt en zongen de Pontonniers dit luidkeels mee, maar uiteraard wel de gekuiste versie. Sodeju! Met het Pontonnierslied kwam een einde aan ons concert.

DAG 3, vrijdag 22 juli om 06.00 uur werden de rolluiken al opgetrokken en was dit meteen een soort reveille en kwam er langzaam steeds meer beweging in de slaapzaal. Om 06.30 hadden de mensen van TTV Cevelum een prima ontbijtbuffet klaar staan met te veel om op te noemen. Iedereen kon zich tegoed doen aan dit heerlijke ontbijt en verse koffie.

Het weer was op dag 3 goed opgeknapt en het zou de gehele dag in ieder geval droog blijven, dus konden de parka's in de sporthal achtergelaten worden. Rond 08.00 werden we in twee shifts naar het Centrum gebracht en vlak bij de tent op het Louis Jansenplein afgezet. De spullen werden uit de bus van Arie gehaald en de orkestopstelling gemaakt. Om 09.00 trapte het Seniorenorkest Cuijk af met de eerste set van 4 marsen met wie we afwisselend tot 13.15 de gehele tijd om en om met vier marsen voor non stop marsmuziek gezorgd hebben tegenover het militair Defileerpunt voor het Gemeentehuis van Cuijk t.b.v. de tienduizenden langstreckende wandelaars en militairen.

Om 13.20 kwam de Burgemeester van Cuijk Wim Hillenaar traditiegetrouw de Regimentsmars dirigeren en zong hij het Mineurslied uit volle borst mee en..... uit zijn hoofd! Sodeju! Na deze mini "Maestro show" konden we alles snel inpakken. We stelden ons op in de Stationsstraat om naar de Pontonbrug te marcheren om ons af te melden bij de Regimentscommandant Kolonel Ed Caelen. Op de brug speelden we als afsluiter van deze mooie dagen de Regimentsmars en zongen we het Mineurslied. Na deze mars konden we het barponton op en vertelde de Regimentsadjutant Pim van Gurp dat hij nooit weet wanneer het beste moment is om ons een Brandewijntje aan te bieden, maar hij dacht dat het handigste is nadat we de Regimentmars gespeeld hebben en we onze handen vrij kunnen maken en was dit toch het juiste moment. De Marketentsters deelden aan iedereen een glaasje Brandewijn uit en gaf Pim het woord aan onze Regimentscommandant Kolonel Ed Caelen die zijn complimenten maakte aan het VFKG en aangaf zeer trots te zijn op hoe het VFKG op muzikale wijze keer op keer het Regiment goed weet te vertegenwoordigen. Na deze lovende woorden van de Kolonel was het tijd om a capella nogmaals het Mineurslied te zingen en telde onze Regimentsadjutant af. Na het laatste Sodeju gleden de Brandewijntjes op het Regiment naar binnen. Tijdens nog een laatste drankje in de bar van TTV Cevelum bedankte Ruud de medewerkers van TTV Cevelum voor de perfecte verzorging van de afgelopen drie dagen en werd dit onderstreept met een luid applaus. Langzaam maar zeker verlieten steeds meer VFKG-ers het clubgebouw van TTV Cevelum en keerden men huiswaarts. Volgend jaar gaan we voor de 24^e keer naar Cuijk! Sodeju!

Een hier een [indruk van de non-stop marsmuziek](#) door het VFKG voor het gemeentehuis.