



Vrijdag 5 mei 2023 was Amsterdam onze bestemming. Vanaf 15.30 arriveerden de eerste muzikale Genisten al op het MEA. (Marine Etablissement Amsterdam)

17.15 stond het korps in vol ornaat paraat bij de twee bussen die ons naar de Weesperstraat zouden vervoeren. Nadat iedereen in de twee bussen plaats genomen had konden we tegen 17.30 vertrekken.

Tegen 17.50 waren we via een noodzakelijk omweg op de Weesperstraat. Zodra iedereen uit de bussen was liepen we in vrije beweging naar de Nieuwe Kerkstraat waar we ons in marsformatie op vijf breed konden opstellen. Het paste ook allemaal maar nèt en stond de straat vol met muzikale Genisten. Op tamboersmarsen marcheerden we door naar het einde van de Nieuwe Kerkstraat tot de hoek Amstel.

De repetitie op het podium was afgelopen en werden om 18.00 de afzetlinten bij de Magere Brug door de politie weggehaald en kregen we het seintje dat we de brug op konden marcheren. Corné (tamboer-maitre/ 2^e dirigent) gaf aan dat eenmaal op de brug we ons in concertopstelling moesten opstellen.

Nadat we ons aan de oostkant op de brug geformeerd hadden openden we met de eerste mars uit het marsboekje en speelden we alles op volgorde door. Corné gaf na een aantal nummers aan dat we ons naar de westkant van de brug moesten begeven.



We vervolgden wederom in concertopstelling ons mini concert en klonk het "Iedereen is van de wereld" mooi over de Amstel en merkte je dat dit door het allengs aanzwellende publiek als een feest der herkenning omarmd werd aan een van de voorgaande edities van het Concert op de Amstel

met Thé Lau. Natuurlijk hadden de Feijenoord-fans onder ons er stiekem schik in dat het “You’ll never walk alone” over de Amstel klonk. De Taptoeshowmuziek klonk eveneens zeer mooi over de Amstel en hoorde je een prachtige weerklink tegen de oude gevels langs de Amstel. Als afsluiter speelden we hoe kan het ook anders, onze Regimentsmars met het Mineurslied, wat duidelijk direct de aandacht trok van alle aanwezigen en men verrast was door het tweestemmig gezang en het luide Sodeju!

Hierna verplaatsten we ons weer terug naar de oostkant van de Magere Brug voor de afmars door de Nieuwe Kerkstraat. Onze fotograaf Cees Ringelberg maakte voor de afmars eerst nog bij de brug de nodige statiefoto’s welke we voor promotionele doeleinden kunnen gaan gebruiken. Na deze mini Photoshoot kregen we een glaasje Brandewijn uitgereikt en zongen we samen met onze Regiments Adjudant Pim van Gurp (a capella) nogmaals het Mineurslied. Vanaf de bootjes en kades werd er volop gefotografeerd en gefilmd en merkte je aan het applaus en de vrolijke reacties dat deze Genietraditie door het publiek enorm gewaardeerd werd. Sodeju!

Na dit borrelmoment was echt tijd geworden voor de afmars. Op een tamboermars marcheerden we wederom met passen en meten door de Nieuwe Kerkstraat terug tot de hoek met de Weesperstraat.

Corné zette het korps rechtsom en op de plaats rust en bedankte hij iedereen voor de inzet en gaf aan dat we **een mooi muzikaal Genie visitekaartje hebben achtergelaten**. We werden in de houding gezet en na een saluut van Corné liet hij het korps inrukken.

