



Beste VFKG-ers,

Maandag 9 januari 2023 was het eerste optreden van dit jaar van ons korps en wel in "eigen huis" op de vertrouwde Van Brederodekazerne te Vught.

Rond 12.00 arriveerden de eerste muzikale Genisten op de Lunettenkazerne om zich om te kleden en voor te bereiden op het optreden in de Frederikzaal van het KEK-gebouw. Langzaam liep het aantal op tot ongeveer 32 korpsleden en werd uiteraard eerst de koffiemachine goed bezocht!

Het belangrijkste onderwerp van gesprek was wel het weer. Met diverse weer-apps in de aanslag werden denkbeeldige degens gekruist en vond uiteraard iedereen zijn app het meest betrouwbaar. De voorspellingen liepen toch wat uiteen, maar een gemene deler werd gevonden in: "Het zal nagenoeg droog blijven met af en toe kans op een miezerbuitje en ook een waterig zonnetje." Omdat enkele leden we hun parka maar niet hun baret bij zich hadden, was de keuze snel gemaakt mede ook door de niet direct echt slechte regenkans om het optreden in het gala uniform te doen. Overigens waren er niet alleen aan paar baretten vergeten, maar ook door iemand een sjako. 😊 De slogan van de Genie is niet voor niets: **Improvise to succeed!** Dus werd er een oplossing gevonden met een baret en separaat naar het paraderrein gaan en bleek later dat niemand van de bezoekers er iets van gemerkt heeft. 😊



Rond 13.30 gaf Corné het sein om ons voor het KEK-gebouw op te stellen op 5 breed. Met trommaren marcheerden we af naar de Van Brederodekazerne en bij het betreden van het kazerneterrein zetten we de mars "Sons of the Brave" in, welke aangekomen naast het "pompgebouwtje" werd afgeslagen, waarbij Corné enigszins geïrriteerd aangaf dat er toch op dit onderdeel nog veel meer getraind moet gaan worden. 😞 *U weet wel.... iets met hele luide klappen op de grote met of zonder bekkens!*

Nadat we ingerukt waren konden we ons in een soort concertopstelling gaan opstellen tussen het monument en het pompgebouwtje. Om de wachttijd iets te doden en het publiek te vermaken, speelden we de mars "Arromanches" en bleef er nog een enkele minuut over tot aanvang ceremonie.



De lady-speaker gaf enkele algemene en huishoudelijke mededelingen en ving de ceremonie klokslag 14.00 aan. Na het gebruikelijke appel traden eerst de generaals in, waaronder een speciale gast de Commandant der Landstijdkrachten Luitenant-Generaal Martin Wijnen. Na drie ere-roffels klonk "de Jonge Prins van Friesland" prachtig over het terrein. Nadat de Generaals hun plaatsen op de tribune hadden ingenomen trad de vaandelwacht in vooraf gegaan door een historische Sappeur (Bieleman) en klonk de vaandelmars eveneens echt prachtig over het paradeterrein. Als laatste traden de a.s. oud commandant Kolonel Ed Caelen en zijn opvolger Kolonel Bas van den Berg in.

Na begroeting van de generaals, de manschappen en de overige aanwezigen, hield Kolonel Caelen een toespraak, waarbij hij diverse mensen bedankte, maar het 275 jaar bestaan van ons Regiment en het jubeljaar een zeer prominente rol had, maar ook de transitie waarin ons Regiment verkeerd. Na deze mooie toespraak vond met veel ceremonie de daadwerkelijke commando overdracht plaats.

Het Wilhelmus klonk in een statig tempo eveneens werkelijk prachtig over het paradeterrein.

Nu de nieuwe Regimentscommandant Kolonel van den Berg officieel het commando voert over het Genie opleidingscentrum en het Regiment Genietroepen hield ook hij ook een toespraak en gaf hij onder andere aan de lijn te gaan volgen die zijn voorganger heeft ingezet m.b.t. werving en vasthouden van personeel. Maar ook noodzakelijke aanpassingen van ons defensieapparaat door de nieuwe dreigingen vanuit Rusland en bescherming van ons grondgebied samen met NAVO bondgenoten. Na deze toespraak nodigde de Regimentscommandant de Pelotonscommandanten met hun adjudanten naar voren om een nieuw mouw-emblemen in ontvangst te nemen t.g.v. het 275 jarig bestaan Genie.

Na deze uitreiking liep de ceremonie ten einde en verlieten de oud RC en de nieuwe RC met hun echtgenotes het paradeterrein en verliet daarna de Vaandelwacht het paradeterrein, nadat wederom de Vaandelmars indrukwekkend geklonken had.

Tijdens het inrukken van de manschappen en het leeglopen van de tribunes speelden we nog de mars "The Standard of St. George". Na deze mars stelden we ons weer in mars-formatie op 5 breed op en marcheerden we af met de mars "Colonel Bogey". Tijdens de hele ceremonie hebben we het op een

paar korte buitjes na redelijk droog gehouden en zelfs een zonnetje, maar tijdens de mars terug naar de Lunettenkazerne trokken ze als “*dank je wel*” voor ons optreden de sluisen écht open! 😞 Druipend kwamen we aan bij het Kek-gebouw en..... hij kan het wel..... we stonden nog niet stil of Corné riep: “ingerukt mars!” Dat bleek niet tegen dovemans oren gericht. We hebben nog nooit een korps zo snel naar binnen zien gaan. 😊 Eenmaal binnen werden de natte uniformen uitgetrokken en snel de droge burgerkleding aangedaan en alles weer ingepakt en de koffiemachine praktisch leeggetapt. 😊

Nadat iedereen weer een beetje droog en warm was werd voldaan en tevreden over dit optreden de thuisreis aanvaart. We hebben weer punten gescoord bij het Regiment, getuige de compliment van de paradecommandant na afloop aan Corné en zeker ook getuige dat door de RC genoemd werd dat we een prachtig Korpslied (“*De Kracht van de Genie*” Red.) hebben, t.g.v. het 275 jarig bestaan! **Sodeju!**

Volgende halte: **repetitiedag zaterdag 11 februari 2023**

COSOMCO 9 januari 2023

Fotocredits:

Rob van der Kruk

Berry Beurskens

