



Verkort verslag Vierdaagse van Nijmegen in Cuijk 2024

Donderdagochtend 18 jul kwamen ivoor de 25ste keer dat het VFKG afgereisde naar Cuijk. Vanaf 14.00 uur druppelden langzaam de overige korpsleden binnen en ook zij zochten een plekje in de slaapzaal om hun bagagekoffers daar te stallen, hun uniformen op te hangen en instrumenten veilig neer te zetten. Rond 16.00 uur werd het Indonesische buffet opgesteld en kon men genieten van een "Blauwe hap".

In zomertenuue en met uitgepakte instrumenten werden we rond 17.00 uur met twee busjes van defensie in twee shiften naar de Markt in Cuijk gebracht. Rond 17.30 uur marcheerden we onder leiding van onze tweede Tamboer-maître Marcel van Breden af naar de Pontonbrug en speelden we een enkele mars.

In de Maasstraat was het ingerukt mars en konden we meteen onze concertplaatsen inrichten. Rond 19.30 uur begonnen we onder leiding van de tweede dirigent Corné Pas met het concert voor het theater van Cuijk. Het massaal aanwezige publiek waardeerde onze muziek zeer, wat viel af te meten aan het luide applaus. Dit jaar hadden we een tweetal extra nummers die we met de zingende DJ Robert Pouwels samen ten gehore brachten. De Hollandse hits: "Zij gelooft in mij" van André Hazes en "De Engelbewaarder" van Marco Schuitmaker sloegen in als een bom en zong het publiek deze luidkeels mee en was het applaus niet van de lucht. Op verzoek vanuit het publiek deden we met Robert Pouwels nogmaals de Engelbewaarder en ook dit keer was het een succesnummer. We kregen een seintje dat de Pontonniers onderweg waren naar de Maasstraat om zich af te melden bij de regimentscommandant en arriveerde de 105 Compagnie Waterbouw rond 20.45 uur bij het theater. Na een korte toespraak door de RC zetten wij de Regimentsmars in en zongen we het Mineurslied en zong iedereen uit volle borst mee. Na het Mineurslied, nog voordat wij zelf het Pontonnierslied konden inzetten, zongen de Pontonniers deze al uit volle borst en ja ja.... natuurlijk de ongekuste versie!



Vrijdagochtend 19 juli was het al vroeg 'reveille' en kwam er vanaf 06.00-06.30 uur beweging. Het seniorenorkest Cuijk was ook dit jaar weer aanwezig en namen ook zij voor hen aan de andere kant in de tent plaats. Wij hebben zo de gehele ochtend en eerste deel van de middag afwisselend kunnen spelen. Dit jaar was i.v.m. de warmte de 50 km en 40 km route ingekort met 10 km en dus kwamen de mensen die normaal de 40 km. zouden lopen niet door Cuijk omdat zijn nu de 30 km route liepen en die route gaat nooit door Cuijk. Alleen de 50 en nu dus de 40 km lopers en militairen kwamen langs het defileerpunt.

Rond 13.00 uur kwam de burgemeester van het Land van Cuijk, mevrouw Marieke Moorman naar ons toegelopen en hield zij een korte toespraak. De burgemeester deelde mee verheugd te zijn dat het VFKG voor de 25ste keer op rij non stop marsmuziek ten gehore gebracht heeft en bedankte zij het korps en overhandigde zij via Corné aan het VFKG een prachtige ingelijste oorkonde. Traditiegetrouw moest de burgemeester uiteraard de Regimentsmars dirigeren en zong zij het Mineurslied uit haar hoofd en uit volle borst mee. Sodeju!



Al musicerend door het centrum van Cuijk marcheerden we naar de pontonbrug om ons af te melden bij de Regimentscommandant en de Regiments Adjudant Patrick van den Burg. Op het ponton speelden we nogmaals onze Regimentsmars en zongen we het Mineurslied en konden ook wij allen een Brandewijntje op het Regiment achterover slaan. Sodeju!

We kunnen terug kijken op drie mooie dagen in Cuijk, waarbij de BBQ, de Boerengolf en de gezellige avond met de VFKG Pub quiz veel aan verbinding en saamhorigheid heeft bijgedragen en versterkt. Sodeju!

Tekst Rob van der Kruk, verslaggever VFKG/ bewerkt door de Webmaster