



### Verkort websiteverslag

Zondag 15 september 2024 reisden vanuit alle winstreken van Nederland muzikale Genisten af naar het Majoor Jan Linzen complex aan de Brasserskade te Den Haag.



Als eerste was het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers aan de buurt om hun opwachting te maken. Na dit optreden was het de beurt aan het Traditioneel Jachthoornkorps Jagers en ook zij hadden een mooi optreden. Hierna was het de beurt aan het VFKG en marcheerden wij richting de tribune op met de mars "Castaldo". Aangekomen voor de tribune werd de opmars afgeslagen en zette Corné ons rechtsom. Nadat wij aangekondigd waren door de presentator, speelden wij stilstaand de muziek van onze taptoeshow, wat hooglijk door het publiek gewaardeerd werd, afgemeten aan het enthousiaste applaus en geluiden. vanaf de tribune en publiek langs de kant. Ook klaptten alle toeschouwers lustig mee tijdens "You're the Voice". Na onze taptoemuziek, speelden we uiteraard onze Regimentsmars en zongen we het Mineurslied. Ook dit viel duidelijk in de smaak van de toeschouwers en zelfs vrolijk gelach bij iedere Sodeju! Na de Kolonel Heemskerk van Beestmars marcheerden we af met de "afmars Duitsland". We 6 bleven in de bocht ter hoogte van hotel Des Indes wachten, want na een kort gezamenlijk optreden van de twee andere korpsen, marcheerden wij op een tamboermars op naar de twee andere korpsen voor de twee gezamenlijke werken:



"Esprit" en "Bolero Militaire", welke Corné dirigeerde.

Tekst Rob van der Kruk, verslaggever VFKG/ bewerkt door de Webmaster