



Vrijdag 14 juni was het VFKG uitgenodigd door de Gemeente Vught om de velen deelnemers aan de Avondvierdaagse muzikaal te onthalen tijdens de laatste avond van deze 25ste editie van dit jaarlijkse wandelevenement in de Gemeente Vught.

Tegen 17.00 uur moest iedereen buiten voor het stadhuis staan met instrumenten. Gelukkig was het nét droog geworden na een fikse korte hevige plensbui. Om 17.00 uur marcheerden we af voor een korte mars naar het Baron van Hövellplein.

Om 18.45 uur moest iedereen buiten klaar staan om ons te kunnen opstellen voor een staand optreden tevenover het bordes van het stadhuis voor de genodigen. De waarnemend Regimentscommandant en tevens plaatsvervangend Commandant OTCGenie, Luitenant-kolonel der Genie Peter Switseloot kwam ons hoogst persoonlijk begroeten en was hij blij ons weer te kunnen ontmoeten na ons mooie optreden op de wapendag.

Na de Genietraditie was het tijd geworden om ons naar het startpunt te begeven 250 meter verop bij het park Reeburg, waar ruim 1800 (schoo)kinderen stonden te wachten, waarvan de meeste gladiolen bij zich hadden. Rond 19.35 uur kwam het seintje dat het defilé kon aanvangen en zetten wij een mars in en marcheerden wij terug naar het stadhuis met achter ons aan de 1800 kinderen onder begeleiding van vaders, moeders, opa's, oma's en leerkrachten.

Aangekomen bij het stadhuis, stelden wij ons aan de zijkant op en kon de onafzienbare stoet met kinderen op onze marsmuziek en tamboermarsen langs het bordes lopen met daarop de burgemeester en genodigden. Nadat de laatste kinderen ons gepasseerd waren, sloten wij ons achter hen aan en marcheerden we via de Leeuwensteinlaan, Vlierstraat, Ploegstraat, Heuvel naar het eindpunt op het Marktveld, alwaar een enorme opblaas-poort opgesteld stond met de tekst FINISH.

Het Regiment Genietroepen, waaronder ook het VFKG zich schaart, heeft haar betrokkenheid met de bevolking van de Gemeente Vught zeker in de afgelopen week weer eens goed heeft getoond! Ons Regiment heeft namelijk donderdag 13 en vrijdag 14 juni enkele Mamba-loopbruggen gebouwd over het riviertje de Esch ten behoeve van de wandelaars van de avondvierdaagse Vught en daarna deze bruggen ook weer ontmanteld.



Genietradities en binnenhalen van de schoolkinderen