



Eindelijk was het dan zo ver..... de Deutschland Military Tattoo in de arena van Schloss Kaltenberg in de fraaie deelstaat Bayern (Süddeutschland). We hebben er maanden naar toegewerkt met een nieuwe show op de mooie mars: "Abschied der Slawin", die daar zijn succesvolle première beleefde.

Na een busreis van 11,5 uur, kwamen we om 19.25 bij ons hotel "Vienna House" in Landsberg am Lech aan. Een zeer luxe hotel met prachtige kamers, mooie badkamers, perfecte bedden, vriendelijk personeel en alles tot in de puntjes verzorgd.



De Hollandse manager, Martijn Koevoets, was al druk in de weer om de BBQ op te stoken en alsvast de eerste lading vlees voor te grillen, zodat iedereen om 20.30 snel voor een eerste ronde langs kon gaan. Binnen stond er een voortreffelijk saladebuffet met diverse broodsoorten klaar, waarvan men ook zelf kon nemen. Dit uitgebreide BBQ-buffet werd ons door het hotel aangeboden en was in één woord meer dan voortreffelijk!

Zaterdagochtend 4 augustus, liepen de vroege vogels onder ons om 06.00 al te dauwtrappen, terwijl anderen iets langer bleven liggen. Uiteindelijk verscheen iedereen aan het ontbijt en genoot men van een heerlijk ochtendbuffet, waar ook weer van alles op te vinden was. Het zonnetje scheen al volop en werd het snel warmer. Rond 10.45 uur vertrokken we naar de arena. In de bus gaf Ruud de nodige informatie en drukte hij iedereen op het hart géén alcohol te drinken, i.v.m. de extreme warmte en dat men pas een biertje mag nemen ná de show, welke ons aangeboden wordt door de organisatie. Het is belangrijk om veel water te blijven drinken en ook op elkaar te letten dat men voldoende drinkt. Na een rit van ong. een half uur, arriveerden we via kleine en steile straatjes bij de "artiesteningang" van de arena van Schloss Kaltenberg.



Via een groot houten poortgebouw betraden we de arena en was iedereen onder de indruk van dit prachtige openlucht-theater in middeleeuwse stijl.



Rond 20.15 was het onze beurt om onze show aan het 8000 koppige publiek te presenteren. Het publiek waardeerde ons optreden met veel applaus en geluiden van goedkeuring. Uiteraard viel der Löffelpolka wederom geheel in de smaak van de Duitsers en ook met onze afmars "Bis bald aufwiederseh'n" werd lustig meegeklapt. Een trotse kapelmeester straalde na afloop en zei: "kijk daar doen we het toch voor!"

Om 22.30 uur was het tijd en begon de finale. Het publiek was al enthousiast bij het opmarcheren



van de korpsen, maar Helmut wist het publiek steeds verder op te zwepen. Na Highland Cathedral jelde het gehele publiek: "Zugabe! Zugabe!" Helmut kondigde nogmaals Highland Cathedral aan, maar nu met prachtig vuurwerk erbij. Het uitzinnige publiek ging daarbij figuurlijk dwars door het "tentdak" heen. Met "Wooden Heart" (Muss I Denn) werd de afmars ingezet en marcheerden de korpsen af en kwam daarmee een einde aan een fantastische taptoe.

-----

