



Op dinsdag 8 mei werd de jaarlijkse traditionele Wapendag van het Regiment Genietroepen weer gehouden op de Van Brederodekazerne te Vught. Het VFKG is daarbij vanzelfsprekend aanwezig om tijdens het militair ceremoniële gedeelte acte de présence te geven voor de muzikale omlijsting. Volgens het tijdschema werden de muzikanten tussen 08.00 en 08.30 uur verzocht aanwezig te zijn in de Frederikzaal van het KEK-gebouw. Echter was het 8 mei, wat de verkeersdrukte betrof, een zwarte dinsdag met files door geheel Nederland en hebben velen van ons er tot wel twee keer zo lang over gedaan als normaal om op de Lunettenkazerne te arriveren. Gelukkig was iedereen ondanks de ernstige vertragingen toch nog net op tijd om snel omgekleed klaar te staan, om als korps onder leiding van onze tamboers af te marcheren naar de Van Brederodekazerne. Daar aangekomen, konden we de spullen die we voor vertrek ingeladen hadden uit de reeds klaarstaande vrachtwagen halen en ons snel installeren op de voor ons gereserveerde plaats. De weergoden waren ons deze dag wel extreem goed gezind en begon het onder de brandende zon al snel warm te worden. De bomen op het paradeterrein boden ons wel de nodige schaduw en was het voor de meeste prima uit te houden. Tijdens het aantreden van de manschappen en volstromen van de tribunes met familieleden en genodigden, speelden we als een soort voorprogramma drie traditionele militaire marsen.



Nadat de lady-speaker uitleg gegeven had aan de aangetreden manschappen en genodigden over het programma en de traditionele gebruiken binnen de Genie, klonk er klokslag 10 uur een oorverdovend kanonsschot door de wekker en werd daarmee de ceremonie geopend. Als eerste betrad een 1 sterren generaal het terrein en werd hij begroet met 1 ereroffel en de Parademars. Nadat de generaal zijn plaats had ingenomen tussen andere belangrijke genodigden, waaronder de loco-burgemeester van Vught, deed de vaandelwacht met het vaandel onder escorte van 2 sappeurs zijn intrede, waarbij het VFKG de Vaandelmars ten gehore bracht. Er volgde een indrukwekkende toespraak van de Regimentscommandant en van de Geestelijk verzorger. Na de toespraken was het tijd voor herdenken. Onze solo trompettist Henk blies het taptoesignaal infanterie, waarna er een minuut stilte in acht genomen werd, gevolgd door het signaal voorwaarts. Tijdens de kranslegging speelde het fanfarekorps "Hymne to the Fallen". Na de herdenking werden een tweetal Genisten in het zonnetje gezet met een oorkonde met resp. de Commanders Coin en de Bronzen Genist wegens bijzondere verdiensten voor het Regiment. Na deze blijken van waardering, werd door de manschappen het "Mineurslied" gezongen, begeleid door het VFKG. Na het spelen van de Vaandelmars verlieten de twee sappeurs en de vaandelwacht met het vaandel het Paradeterrein en kwam de ceremonie daarmee officieel tot een einde. Het VFKG speelde nog een mars na. Peter bedankte iedereen voor de goede inzet. De vrachtwagen werd snel ingeladen en vertrok het korps wederom in marsformatie naar het KEK-gebouw op de Lunettenkazerne. Om 11.45 u. was het voor het VFKG "einde oefening". Voor iedereen lag er een Lupa (*lunchpakket*) klaar en kon na omkleden een ieder zijns wegs gaan.

Cosomco, 8 mei 2018