



Op zaterdag 26 oktober 2019 werd Vught bevolkt door de haar vertrouwde muzikale Genisten, alleen niet op het gebruikelijke adres aan de Lunettenlaan, maar in het oude centrum van Vught.

Vanaf 12.00 verzamelden de orkestleden zich in een leegstaand winkelpand naast de Hema, welke dienst deed als onze kleedruimte.

Taptoeshows

Tegen 13.45 vertrokken de 61 leden naar het pleingedeelte wat voor het VFKG was afgezet als speelveld om ons daar op te stellen. Corné had vooraf de locatie bekeken en gezien dat de ruimte erg beperkt was en er daardoor geen



mogelijkheid was om daar op te komen marcheren. Onder het toezien van het ongeveer 250 à 300 koppige publiek, werd er opgesteld en om 14.00 stond het korps aangetreden en kon de show beginnen. Onze voorzitter kolonel Ed van den Broek, voor deze gelegenheid gestoken in Genie-uniform evenals onze RA Pim van Gurp, waren beiden aanwezig om de verbondenheid van het Regiment Genietroepen en ons korps met de gemeente Vught te ondersteunen. RA Pim nam het woord om de oude Genietradities aan het Vughtse publiek uit te leggen en de achterliggende betekenis van de Regimentsboeketten en de oorsprong van het schenken van Brandewijn. Na deze uitleg werd door Sjors stilgestaan bij de Herculesramp in 1996, waarnaast de velen doden en gewonden ook Frans van Rossum, zoon van onze eigen trompettist Fred van Rossum tragisch om het leven gekomen is. Na deze indrukwekkende memorie werd de eregalerij samengesteld met de burgemeester van Vught, de heer Roderick van de Mortel en andere genodigden, maar ook onze eigen trompettiste Anja Persons en onze trompettist Fred van Rossum, werden als inwoner van Vught naar voren geroepen. Nadat de eregalerij compleet was, werd de Regimentsmars met het "Mineurslied" voor de tweede maal ingezet. Deze Genietraditie werd hooglijk gewaardeerd door het Vughtse publiek, blijkens het wel klinkende applaus. Na deze Regimentsborrel werd met de mars "Colonel Bogey" al marcherend en counterend de show afgesloten en ook op het speelveld het korps in rust gezet om aansluitend in te rukken. We konden weer naar de kleedruimte om daar te verblijven tot de tweede show van 16.00. Om 16.00 stond het korps weer op het speelveld startklaar voor het tweede optreden.

Bevrijdingsoptocht

Om 18:00 uur stonden we opgesteld om de bevrijdingsoptocht t.g.v. 75 jaar bevrijding muzikaal te begeleiden. Na een mars van ongeveer 350 meter door de smalle en kleine fraaie straatjes van Vught, werd er bij het herdenkingsmonument een aantal marsen gespeeld en het "Wilhelmus". Hierna marcheerden we weer terug naar het centrum met kinderen met lampionnetjes achter ons aan en speelden we in het winkelgebied nog een tweetal marsen tot besluit. Na dit korte straatoptreden was het voor ons einde oefening en konden we ons omkleden in burger en plaats nemen aan in de buitenlucht opgestelde gedekte tafels in een lange rij voor ongeveer 1000 gasten!!!